

## Ooievaarsbuitenstation - "IT EIBERTSHIEM"

Aan de vrienden/begunstigers van "It Eibertshiem" te Eernewoude.

Dit is al weer het tweede jaarverslag, wat door ons station wordt uitgebracht. Het is de bedoeling om hierin, in het kort weer te geven wat er over 1981 gebeurt is. Het jaarverslag over 1981 getuigt nu niet direkt van een zeer succesvol jaar, wij hadden het graag anders gezien en hopen dan ook van harte dat dit jaar een ander verloop heeft voor onze ooievaars.

De winter in jan./febr. leverde geen problemen voor de vogels op en we keken dan ook allemaal uit naar het voorjaar, naar het grote moment voor "It Eibertshiem", n.l. de dag waarop ons station de eerste 2 broedparen de vrijheid zou geven. Dat zou in eerste instantie op 21 maart, maar vanwege het weer werd het een week uitgesteld en op 28 maart, een zaterdag, was het zover dat de deuren van de broedkooien opengingen. Nog dezelfde dag ging er al iets "mis". 1 Ooievaar ging met één de lucht in en we zouden hem in 1981 niet weer terug zien. Hij werd ook nergens waargenomen, totdat er in december een melding kwam van een ooievaar en dat bleek onze bewuste vogel te zijn, maar of hij ooit nog naar Eernewoude terugkeerd?

Maar gelukkig met het andere paar leek alles goed te gaan. Zij gingen al spoedig over tot nestbouw op het verstgelegen paalnest van het station. Een prachtig gezicht was dat het heen en weer gevlieg met takken en ander nestmateriaal. In april werden er vijf eieren in het nest gelegd, dus beter kon het niet en inderdaad op 18 mei zaten er vijf jonge ooievaars op het nest. Maar toen kwamen de moeilijkheden; al direkt ging er 1 dood en vrij snel daarna (na 2/3 dagen) nog 3 en de laatste overlevende zag er ook niet al te florissant uit. Deze is toen uit het nest gehaald en naar de Fûgelhelling in Ureterp gebracht.

En zoals we weten bij de Miedema's in Ureterp wordt vaak het onmogelijke mogelijk en zo ging het ook met onze ooievaar. Dankzij hun goede zorgen groeide het jong voorspoedig op!

De doodsoorzaak van de andere vogels was niet met zekerheid te stellen; wel werd door het laboratorium geconstateerd dat de vogels rubber in de maag hadden!

De enige jonge ooievaar van 1981 keerde in juli na een uitstekende verzorging (de eerste dagen zelfs in een echte couveuse) terug in het station.

Ook is er gedurende lange tijd bezoek geweest op "It Eibertshiem" uit Helgoland, want daar bleek onze gast-ooievaar vandaan te komen. Deze is er zeker een paar maanden gebleven en in het begin van de zomer waren er soms drie in totaal, maar van de twee anderen konden we de ringnummers niet te pakken krijgen.

De publieke belangstelling voor het station is nog steeds groeiende, op sommige dagen tijdens de openingsuren (van 16.00 - 17.00 uur), werden er 30 tot 40 bezoekers geteld. Ook het aantal donateurs stijgt nog steeds, gelukkig wel. Verder werd er bij het station een voorlopig publicatiebord geplaatst, waarbij ook een collectebûs hing en ook dat werkte. In juli was er bij het "Fryske Gea" een groep jongeren in een kamp en ook dezen organiseerden een inzameling wat f 300,- opbracht. Hartelijk dank. Tijdens festiviteiten is er ook propaganda gemaakt op verschillende plaatsen in Friesland en ook die bijdragen waren welkom.

Maar de werkgroep zat natuurlijk niet stil, als er op het station geen werk was ging men ergens anders naar toe. Zo werd er een nest gebouwd van de vogelwacht in Gorredijk, wat maar liefst 15 meter boven de grond staat. In 't station werd drainage aangelegd, wat een groot succes was, zo mocht tijdens de "moezon" blijken, het bleef droog in de kooi. Verder werd er nog een nest gebouwd wat in 1982 in Eernewoude geplaatst zal worden. Dit op verzoek van de V.V.V. Druk is er ook gewerkt aan een zeer mooi publicatiebord wat veel informatie geeft over het wel en wee van het hele ooievaarsgebeuren; ook dit zal in het voorjaar 1982 geplaatst worden en dit is een geschenk van de Visserij-vereniging Friesland. Zo ziet U maar er is altijd wel werk.

Op 25 augustus kwam er vanuit het Liesveld weer een nieuw broedpaar, dit omdat ons ene paar door het vertrek van de man in het vroege voorjaar uitelkaar viel. Voor het komende voorjaar zijn we dus weer gereed, er zullen dan opnieuw 2 vrij vliegende paren zijn en we hopen op ..... een goed ooievaarsjaar. In totaal zijn er nu 16 ooievaars in It Eibertshiem, 10 grondooievaars, 2 broedparen, 1 jong van 1981 en nog 1 vrij vliegend vrouwelijk exemplaar.

Tot slot willen wij als werkgroep allen die ons op wat voor manier dan ook steunden in het afgelopen jaar daar nog hartelijk voor bedanken en we hopen, dat U dat ook in de verdere toekomst nog blijft doen. Ook Vogelbescherming willen we nog bedanken want die leverde ons geheel gratis een telescoop, iets waar we vooral in het voorjaar niet zonder kunnen.

Nogmaals bedankt en tot ziens op It Eibertshiem.

Namens de werkgroep,

H. Folkertsma