

Jaarverslag

1988

ooievaarsbuitenstation

„IT EIBERTSHIEM“



Eernewoude

BOES



Carrebarre

Ciconia Ciconia

Geachte lezers,

Bij dezen doen wij u toekomen het jaarverslag van "It Eibertshien" over 1988, het negende verslag sinds de opening.

Verantwoordelijkheid.

Als je terugkijkt op 1988 dan lijkt het of we ons langzamerhand meer zorgen gaan maken om natuur en milieu. Dat lijkt een gunstige ontwikkeling ware het niet dat je toch de indruk krijgt dat het daarbij blijft. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is een geweldige deining ontstaan over een passage in de troonrede en het was vanzelfsprekend veel beter geweest dat die deining ontstaan was als er met name iets mis gaat in de natuur. Toch is dit misschien een positief begin van een steeds verdere bewustwording van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van natuur en milieu. Gelukkig dan ook heeft Hare Majesteit ook in haar kerstrede opnieuw het belang hiervan onderstreept. Immers we kunnen nog zoveel moeite doen om de natuur een handje te helpen, uiteindelijk willen we het natuurlijk evenwicht hersteld zien. Ook ooeivaars zijn dan niet meer van ons afhankelijk maar hoelang zal dat nog op zich laten wachten?

It Eibertshiem in 1988.

Ook in 1988 hebben we niet het succes gekregen waar we al zo lang op hopen. In eerste instantie leek het allemaal prima te verlopen. We zijn begonnen met het loslaten van vogels welke we al twee jaar hadden uitgeselecteerd als vermoedelijk broedpaar. Het aantal vrijvliegende ooievaars wordt dus al groter en dat is een gunstige ontwikkeling. Na verloop van tijd zaten er dan ook drie paar ooievaars te broeden. Dat was iets wat we nog niet eerder hadden meegemaakt dus na verloop van tijd begon de spanning te stijgen, waarschijnlijk bij de ooievaars maar nog meer bij ons! Ook het weer liet zich van de goede kant zien nog niet eerder waren de temperaturen zo gunstig geweest en ook de regen bleef waar menigeen het veelal wenst. Helaas het mocht niet baten ook dit jaar hadden we pech. Het begon met een ooievaarspaar wat al hun eieren stuk maakten. Een tweede paar had wel vier eieren doch dezen waren allemaal onbevruucht. Het derde paar wat op de boerderij een nestplaats had gevonden kreeg wel twee jongen maar die gingen na enkele dagen al dood. Al met al een triest resultaat en het was dus voor het eerst sinds jaren dat we geen jonge ooievaars hadden op It Eibertshiem.



Een dergelijke tegenslag is natuurlijk vervelend en we hadden dit ook niet verwacht: Hoewel wie met levend materiaal werkt moet daar rekening mee houden. Wel zorgde deze tegenslag er voor dat er een stroom berichten ontstond die deed vermoeden dat het gebeurd was met It Eibertshiem. De ooievaars waren uit het nest gestolen en het station zou sluiten zo wisten kranten te melden. Nu komt het meer voor dat journalisten eerder en meer dingen weten dan de betrokkenen zelf en dat was dus hier ook het geval. Gelukkig is dit later via radio Fryslân en de kabelkrant gecorrigeerd.

We kunnen ons wel voorstellen dat sommige mensen zeggen van: dat wordt niets, maar wat ons betreft blijft het daar ook bij. Voor ons is het ondenkbaar om nu al te stoppen. Dit heeft als reden dat we ten eersten bij het begin van dit project al rekening hielden met een zeer lange tijd voordat we succes zouden boeken. Ten tweede zien we om ons heen menig ooievaarsbuitenstation goed draaien en ten derde zijn wij er van overtuigd dat ook in Eernewoude uiteindelijk succes ons deel zal zijn.

Toen ik afgelopen zomer in Zwitserland met Dhr. M. Bloesch onze resultaten besprak reageerde hij in de trant van: man waar maak je je druk om, ik heb de eerste 10 jaar nooit een jonge ooievaar gezien! En dat geeft je weer hoop want hij kan het weten!

Heraldiek en Ooievaar.

"Toen eens de Landgraaf 't volk, vermoeid van 't jagen
Hier rust deed smaken, van 't vorstelijk 's Gravenhage,
In 't kleine jachthuis stichtte een ongedacht begin,
En 't landelijk maal begon met 't grafelijk gezin,
Toen, zegt men, dat een groep van kleppende ooievaren,
Daalde op een eikentronk, en scheen bijeen te scharen,
Om tot een groot besluit te nemen wijzen raad;
Men vond een jong gebroed van eenen vreemden staat,
In 't nest, waarin voorheen der ooievaars jongen,
Gebroed zijn en gekweekt. Dit nest wordt ras besprongen
En 't vreemd gebroed gedood. Maar ziet een gierenpaar
Snelt woedend op hen neer. Geen enkele ooievaar,
Is voor hun klauw bestand; maar zaam vereend ontpluimen,
Zij ras het roovrenrot, en doen den vijver schuimen,
Van beider gieren val; daar den ooievarenstoet,
Al kleppend van den roem, de lucht weergalmen doet.
De landgraaf gaf bevel, dat een der ooievaren,
In 't wapen prijken zou der vrije Hagenaren!"

uit de "Aardbol" van 1841



Het wapen van Den Haag.



Verdere ontwikkelingen.

Landelijk begint het ooievaarsproject steeds meer resultaat te tonen. In Het Liesveld werden meer dan 30 jonge ooievaars geringd. Gelukkig zijn daar na lang wachten nu ook de noodzakelijke verbouwingen gedaan. Er is nu voldoende mogelijkheid om jonge ooievaars zelf groot te brengen. Ook is er nu voor de beheerder de fam. Smits een woning gebouwd zodat zij daar in de zomermaanden een goed verblijf hebben. En dat was ook wel nodig na al die jaren. In de gezamenlijke buitenstations werden meer dan 100 jongen geboren en uiteindelijk werden er 86 geringd. In Friesland werd het elfde buitenstation geopend en uiteraard ook van deze plaats nog van harte daarmee. Wij hopen op veel succes en op een goede samenwerking met :
De Graverij in Akmarijp.

In 1989 bestaat het ooievaarsproject 20 jaar en gelukkig komen er nu per jaar een 100 ooievaars bij. Daar is heel wat aan vooraf gegaan, maar het is niet voor niets geweest. Over de manier waarop wij aandacht besteden aan dit lustrum zullen wij u t.z.t. laten weten.

Des ooievaars huis zijn de cypressen.

Psalm 104:17

Wêrom t de earrebarre inkel mar mear

klepperje kin.

Doe't God de ierde mei alles wat der op libbe makke hie, de fûgels ek, wiisde er de earrebarren in plak der't se har nêst bouwe koenen. Dat wie hoppe yn in grutte beam. En alle moarnen, as de Heare oer de ierde kaam, groeten him de fûgels en wannear't se him wat freegje woenen, gongen se fol earbied nei him ta en rjochten it fersyk ta him, oft se him wat freegje mochten. Op in kear kaam de Heare ûnder it earrebarrenêst lâns en de earrebarre siet der op. Dy woe him wat freegje, mar hy hie it krop wakker heech en wie net fan doel om de Heare freonlik te fersykjen, oft er him wat freegje mocht. De earrebarre hie in prachtige stim en koe sjonge as de bêste, mar hy hie it net yn'e kop om de bek iepen te dwaan. Hy begûn mei syn lange snavel tsjin 'e beam te klopjen om sa de Heare oan te hâlden. Mar de Heare rûn troch en doe't er foarby wie, seach er om nei de fûgel dy't noch tsjin'e beambast kloppe. En de Heare sei: Fan no ôf sils net mear sjonge, mar inheld noch klepperje kinne, sast no tsjin'e beam oan kloppest'.

Toekomst.

Wij gaan rustig verder met het werk voor de ooievaars, dat zal u ondertussen wel duidelijk zijn. Immers ik noemde al het 20 jarig bestaan van het ooievaarsproject, maar uiteraard willen we ook het 10 jarig bestaan van It Eibertshiem wel met u vieren en zoals u weet staat dat in 1990 te gebeuren. Met nadruk noemen we ook u, want we zijn u nodig. Immers het werk voor de ooievaar brengt de nodige kosten met zich mee en daarvoor zijn wij afhankelijk van uw steun. Gelukkig maar dat ooievaars zo in de belangstelling staan!

Toch hadden we het afgelopen jaar aanmerkelijk minder bezoekers, waarschijnlijk te wijten aan het mooie weer. Onze inkomsten dalen dan ook onmiddellijk, omdat onze verkopen dalen, binnenkomende giften uit excursies vallen weg en er melden zich minder nieuwe donateurs aan. Nu worden er gelukkig ook elders nog wel activiteiten voor de ooievaars georganiseerd en dat is dus altijd zeer welkom.

Zo willen we dan ook even noemen de vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk eo. Deze vereniging organiseerde dit jaar al weer voor de vierde keer een fietstocht waarbij de opbrengst voor It Eibertshiem was. Dit jaar ontvingen wij derhalve ruim F900,- waarvoor ook vanaf deze plaats dank.

Wij hopen dan ook dat ook in dit jaar weer velen de weg weten te vinden naar ons station en naar ons gironummer. Er zijn ook diverse artikelen te koop en ook daarmee steunt u ons. Misschien een idee bij een verjaardag of iets dergelijks. Dan willen we nog graag een beroep doen op al onze donateurs. Misschien denkt u al van o jee ze gaan extra geld vragen. Dat doen we dus niet. Maar we vragen wel wat kosteloze inspanning voor onze ooievaars. We hebben al jaren lang een aantal donateus van ongeveer 250. Daar vallen elk jaar een aantal weg en de werkgroep doet veel moeite om dat weer aan te zuiveren en dat lukt ook wel maar we zouden graag dat aantal wat uit willen breiden. Daar zou u ons bij kunnen helpen en dat moet toch te doen zijn. Als nu elke donateur eens nadenkt wie er in zijn omgeving van ooievaars houdt. Dat zijn er ongetwijfeld felen en als u daar nu eens 1 persoon van benaderd om donateur te worden. Zou dat nu niet mogelijk zijn? Voor het geld kan het bijna niet bezwaarlijk zijn en voor F7,50 per jaar steunt die dan de ooievaar!

Om het u nog gemakkelijker te maken vindt u op een volgende pagina een strookje dat men in kan vullen en opsturen. (bellen mag ook)

Met het oog op het jaar 1990 zou dat een mooi jubileum jaar kunnen worden, van 250 donateurs naar.....De uitslag volgt in ons volgende verslag.

Tot besluit:

Onze openingstijden zijn; april, mei, september en oktober alleen weekends van 16.00 tot 17.00 uur. In juni, juli en augustus elke middag van 13.30 tot 17.00 uur. (tevens is dan het bezoekers centrum van It Fryske Gea geopend)

Wilt u inlichtingen over de ooievaarsdia serie (of andere) welke voor vertoning beschikbaar is bel dan: 05117-1518.

Heeft u belangstelling voor onze artikelen zoals kaarten, lepeltjes, baddoeken, boeken ed. dan kunt u bellen: 05152-559.

Ook voor excursies naar It Eibertshiem belt u: 05152-559.

Ons giro nummer is 2807066 tnv. It Eibertshiem Mr. Troelstrawei 41, 9001 CT Grouw.

IK LAAT UW 10 JARIG BESTAAN

NIET ZONDER NIEUWE DONATEUR VOORBIJ GAAN!

Wij vragen u

Om uw steun, want die is voor ons onmisbaar. Immers het instand houden van een dergelijk project vraagt een groot bedrag per jaar. Help ons door bijgaand strookje in te vullen en te sturen aan:

Dhr. H. W. Hooghiemster,
Mr. P. J. Troelstrawei 41,
9001 CT GROUW.

Ja ik help mee en wordt donateur voor F.....per jaar. (min. F7,50)

Naam:.....

Adres:.....

Woonplaats:..... + postcode.

